

### **3 mei: Myanmar, Kliniek biedt noodhulp aan vluchtelingen uit Myanmar**

Door het voortdurende geweld in Myanmar tussen leger en rebellen, zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen in eigen land, maar ook naar buurland Thailand. Alleen al in de omgeving van Mae Sot net over de grens verblijven 250.000 mensen uit Myanmar met hun gezinnen. Daar biedt een kliniek hulp aan vluchtelingen. De kliniek biedt gratis medische hulp aan mensen die geen geld hebben. Ook wordt vanuit mobiele klinieken hulp geboden bij bevallingen, medische zorg, fysiotherapie en gezondheidsvoorlichting. Dagelijks behandelen ze 300 patiënten. Mensen worden geholpen in hun eigen taal en hoeven niet bang te zijn om opgepakt te worden. Vincent (19) verloor zijn oog en been doordat hij op een landmijn stapte. Nu krijgt hij een nieuw kunstbeen. Kinderen zonder registratiepapieren krijgen een geboortebewijs. Dat is heel belangrijk, want daarmee krijgen ze recht op onderwijs en gezondheidszorg.

### **10 mei: Kenia, meer vrouwelijke predikanten**

Vanwege traditionele rolpatronen is het voor Keniaanse vrouwen een stuk lastiger om theologie te studeren dan voor mannen. Kerk in Actie financiert een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een studiebeurs ontvangen om theologie te kunnen studeren. Eén van deze vrouwen is Mary Mwangi. Mary groeide op bij haar ouders, haar oma's en woonde drie jaar in een kindertehuis. Ze had geen makkelijke jeugd vanwege geldgebrek en ruzies tussen haar ouders. Maar op school blonk ze uit. Dat gaf haar zelfvertrouwen. Haar oma vond haar een echte pastor en stimuleerde haar theologie te studeren. Dat ze met hulp van het studiefonds haar roeping kan volgen, ziet ze als Gods leiding. Ze krijgt ook trainingen in vredesopbouw en conflictoplossing. Ze leert hoe ze vrouwen kan versterken en hoe ze huiselijk geweld kan tegengaan. Predikantes als Mary kunnen de positie van vrouwen verbeteren. Mede dankzij het studiefonds studeren steeds meer vrouwen theologie en groeit het aantal vrouwelijke predikanten in Keniaanse kerken.

### **14 mei: Voedselbank**

Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede zijn er nog steeds gezinnen met een inkomen beneden het minimum. Zij worden door de Voedselbank voorzien van een aanvullend en gezond voedselpakket. Omdat de Voedselbank afhankelijk is van donaties, steunen wij dit doel graag!

### **17 mei: Missionair werk Nederland, jongeren online**

Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en liefde? Dan moet je daar zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online platforms, waar jongeren inspirerende video's en verdiepende content vinden. Maar het blijft niet bij online. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken. Via social media krijgen ze hiervoor volop ideeën en inspiratie aangereikt. Dit is een eigentijdse manier om jongeren dagelijks te bereiken en daarom een collectiedoel dat we van harte aanbevelen!

### **31 mei: Diaconie**

#### **7 juni: Pakistan, samen bouwen aan een toekomst in Pakistan**

In landen met religieuze spanningen brengen partnerorganisaties van Kerk in Actie jongeren van verschillende geloofsachtergronden samen, bijvoorbeeld in Pakistan. In het islamitische Pakistan zijn christenen en hindoes in de minderheid. Moslims, christenen en hindoes ontmoeten elkaar bij trainingen in vakmanschap, ondernemerschap, leiderschap en sociale vaardigheden. Zij gaan samenwerken. Sommigen huren samen een bedrijfsruimte. Zo groeien wederzijds begrip én hun kansen op werk en worden zij in hun eigen gemeenschappen ambassadeurs voor verdraagzaamheid. Zo bouwen zij aan een gedeelde toekomst.

**14 juni: Hospice Wijk bij Duurstede**

Hospice Wijk bij Duurstede biedt inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede en omgeving die thuis niet kunnen sterven een huiselijke omgeving, waar zij in alle rust afscheid kunnen nemen van het leven en hun naasten. Het is een kleinschalig huis met vier gastenverblijven. Een groep van 60 betrokken vrijwilligers draagt bij aan optimale zorg en persoonlijke aandacht. De hospice is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven. Omdat wij het werk van Hospice Wijk bij Duurstede belangrijk vinden, steunen wij dit doel graag!